

# Kindermishandeling móet, zegt God

Minister Rouvoet wil een campagne beginnen tegen kindermishandeling. Schrijver Maarten 't Hart vindt echter de CU-politicus verpletterend inconsequent, want de bijbel is juist vóór kindermishandeling.

**B**ij mijn vader zaten de handen bepaald los. Menige draai om de oren mocht ik incasseren. Niet zelden werd ik over de knie gelegd. Steevast verwees hij, terwijl hij mij tuchtigde, naar Spreuken 3 vers 11: „Mijn zoon verwerp de tucht des Heren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding, want de Here kastijdt degenen die hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon in welke hij een welbehagen heeft.”

Terwijl ik het onderging, dacht ik: ik wou maar dat mijn vader wat minder welbehagen in mij had.

Was mijn vader witheet, dan volstond hij met Hebreëën 12 vers 7: „Want wat zoon is er, die de vader niet kastijdt?”

In latere jaren had hij er spijt van dat hij mij geslagen had. Mijn moeder troostte hem met genoemde bijbelteksten. Heus, het was goed geweest dat ik er van langs had gekregen, slaag werd immers in de bijbel warm aanbevolen.

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) wil nu een campagne beginnen tegen kindermishandeling. Wie zich echter als politicus op de bijbel beroept, kan daartegen onmogelijk campagne voeren. Door de hele bijbel heen wordt kindermishandeling getolereerd, gepropageerd en gesanctioneerd. Terwijl er een gebod is „Eert uw vader en uw moeder”, ontbreekt het gebod „Eert uw kinderen”, ofschoon kinderen vaker het slachtoffer zijn van hun ouders dan ouders van hun kinderen.

Ronduit verbijsterend is wat kinderen door de hele Schrift heen wordt aangedaan. Ze worden met Gods instemming geroofd (Deuteronomium 20 vers 14), ze worden geslagen (Jeremia 2 vers 30), ze worden aan de honger overgegeven (Jeremia 18 vers 21).

Rouvoet wil nu actie ondernemen tegen ouders die hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen. Kent hij Jeremia 18 vers 21 dan niet?! In het kader van een weddenschap met de duivel vermoordt God de zeven zonen en drie dochters van Job. Die zit ontroostbaar op z'n mesthoop, maar hoe die kinderen hun vernietiging hebben ondergaan, daar horen we niets over, want waar dienen ze immers anders voor dan om gedood te worden (vergelijk ook Genesis 42 vers 37).

De dochter van Jephtha wordt door haar vader geofferd zonder dat ook maar iemand daar z'n stem tegen verheft. Het is dat Abraham op 't laatste moment werd tegengehouden, anders had hij z'n zoon Isaak ook afgeslacht.

De meest verbazingwekkende tekst betreffende kindermishandeling vinden we

in Deuteronomium 21 vers 18 tot en met 21. „Als ouders een opstandige, onhandelbare zoon hebben, die niet naar hen luistert en ook na hardhandige bestraffing nog niet wil gehoorzamen, dan moeten zijn vader en moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de oudsten voorleiden. Ze moeten tegenover de stadsoudsten verklaren: ‘Onze zoon is opstandig en onhandelbaar. Hij wil niet naar ons luisteren. Hij is een losbol en hij drinkt te veel’. De inwoners van de stad moeten hem dan stenigen tot de dood erop volgt.”

Zie hier een van de „leefregels die God geeft” en die wij – ik citeer hier het CU-verkiezingsprogramma – „uit de bijbel moeten halen”. Een minister die zijn inspiratie uit een overjarig boek haalt waarin dergelijke ‘leefregels’ gepropageerd worden, wil optreden tegen kindermishandeling. Hoe verpletterend inconsequent kan iemand zijn?

Van mijn vaders tuchtiging heb ik nauwelijks last gehad. Waar ik als kind wel last van had, was de wekelijkse prediking waarbij steevast bedreigd werd met het

helle vuur, met de buitenste duisternis, met geweende knarsen der tanden. De slagen van mijn vader deerden mij niet, maar ik kneep hem voor de ‘dubbele slagen’ waarop ik na mijn dood onthaald zou worden.

Dat was kindermishandeling, excellentie, en die kindermishandeling duurt voort, want in de kerken die u bezoekt wordt nog altijd op dezelfde wijze gepreekt. Onlangs, bij een begrafenis, heb ik nog weer zo'n preek mogen aanhoren in een christelijke gereformeerde kerk. Als vanouds werd ons voorgehouden dat wij voor eeuwig verloren zouden gaan, en in weerwil van het feit dat ik lach om zulke miserabele ongein, liepen de rillingen over mijn rug omdat ik mij herinnerde hoe vreselijk ik als kind onder dit soort gruwel heb geleden. Heer Rouvoet, maak aan deze misdadige prediking een eind, in plaats van u druk te maken over kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd.

**MAARTEN 'T HART**

**Fragmenten uit het schilderij *de Bethlehemse Kindermoord* van Cornelis van Haarlem uit 1590, naar het bijbelverhaal over de moord op alle jongens van twee jaar en jonger na de geboorte van Jezus in Betlehem. Toen koning Herodes van Galilea hoorde over de pasgeboren 'nieuwe koning der Joden' voelde hij zich bedreigd. En omdat hij niet wist hoe hij het kind zou herkennen, gaf hij zijn soldaten opdracht alle kinderen te vermoorden.**