

MAGISCH LINKSHANDIG

RIK SMITS HET RAADSEL VAN LINKSHANDIGHEID. UITGEVERIJ NIEUW AMSTERDAM. 384 PAG. €19,95

Linkshandigen zouden dommer zijn dan rechtshandigen en minder geld verdienen. Maar ze zouden ook creatiever zijn. Uit zijn boek blijkt duidelijk dat taalkundige en wetenschapsjournalist Rik Smits zich grondig ergerde aan de quasi-wetenschap rond linkshandig-

heid. Zijn boek is een historische en wetenschappelijke zoektocht, die gaandeweg veel meer zaken bespreekt dan alleen de handvoorkeur. Zo komen onze natuurlijke neiging tot zwart-wit denken en uitsluiten, de logica van symmetrie en het ontstaan van de politieke spectra aan bod. Verder beschrijft Smits uitgebreid hoe verschillende beschavingen en culturen tegen linkshandigheid aankeken. Meestal

negatief, maar linkshandig was altijd nog beter dan homoseksueel, albino of joods. Alles bij elkaar is dat een lange aanloop naar de antwoorden waarvoor de lezer aan het boek is begonnen: hoe is linkshandigheid ontstaan, en waarin verschillen linkshandigen nu echt van rechtshandigen? In het laatste deel van het boek laat Smits zien dat het mysterie nog altijd niet is ontrafeld. Bij het ontstaan van linkshandig-



heid speelt genetica wel een rol, maar het precieze mechanisme is onbekend. Dat er veel meer rechtshandigen zijn komt mogelijk doordat moeders hun kind beter op hun rechterarm kunnen dragen. Daar klinkt en bonst de hartslag luider, waardoor het kind rustig wordt. Van de onderzoeken naar verschillen tussen links en rechts laat Smits weinig heel. De manier waarop Smits de betreffende wetenschappers afserveert als

bedriegers en naïevelingen wekt soms wat irritatie, maar het resultaat is duidelijk: de meeste onderzoekers zijn vooringenomen en bedrijven *wishful thinking*. Eén wijze waarop linkshandigen anders kunnen zijn laat Smits open: ze zouden wel eens bovengemiddeld onafhankelijk kunnen zijn, omdat ze in de rechtsgeoriënteerde wereld vaker op zichzelf zijn aangewezen. **Jop de Vrieze**