

Beven voor God

Margriet van der Heijden

Is het onkunde, arrogantie of allebei? De Iraanse schriftgeleerde Hojatole-slam Kazem Sedighi schoof vorige week in een preek alle wetenschappelijke kennis over aard-schollen en seismiek aan de kant. Het ligt zoveel eenvoudiger: vrouwen zijn de schuld van aard-bevingen. "Veel vrouwen kleden zich niet zedig (...) brengen jongemannen op het verkeerde pad, bezoedelen hun kuisheid en verspreiden overspel, waardoor aardbevingen toenemen."

De prediker reageerde op de waarschuwing, vorige

week, van de Iraanse president Mahmoud Ahma-dinejad dat de Iraanse hoofdstad Teheran bin-nen twee decennia vrij-wel zeker door een aard-beving zal worden ge-troffen. De president ba-seerde zich wél op gege-vens van seismologen. De minister van welvaart re-ageerde weer minder ver-licht. "Wij mensen kun-nen geen systeem beden-ken om aardbevingen af te wenden, maar God heeft zo'n systeem wel geschapen en dat is: niet zondigen, bidden, verge-ving zoeken, aalmoezen schenken en zelfopoffe-ring", zo zei hij.



Twee vrouwen proberen met de Iraanse methode een aardbeving op te wekken.

FOTO AFP