

HARDNEKKIGE OPTIMIST

MATT RIDLEY THE RATIONAL OPTIMIST: HOW PROSPERITY EVOLVES. UITGEVER: HARPER ISBN 978-0-06-145205-5, 438 PAGINA'S, 26,95 EURO

De aarde warmt op, er dreigen pandemieën, Afrika verhon- gert, water wordt schaarser, en natuurlijke grondstoffen raken uitgeput. Dapper om dan een boek te schrijven met als centra- le stelling dat het allemaal wel meevalt. Sterker nog, dat over honderd jaar een veel grotere wereldbevolking steeds vol-

doende energie en voedsel zal hebben en daarvoor minder land nodig heeft dan nu. Matt Ridley, voormalig journalist van de *Economist*, schreef eerder populair-wetenschappelijke boe- ken over evolutie en genetica, waarin hij liet zien hoe weinig de mens verschilt van het dier. In zijn nieuwe boek *The Rational Optimist* gaat hij op zoek naar de kenmerken die de mens juist onderscheiden van alle andere levende wezens en die een ver- klaring kunnen bieden voor de snelle en gestage vooruitgang die de menselijke samenleving

in de afgelopen honderddui- zend jaar heeft doorgemaakt. Volgens Ridley is die vooruit- gang niet toe te schrijven aan ons grote brein, ons taalvermo- gen of onze aanleg voor imita- tie. Cruciaal is volgens Ridley de ontdekking van de mens dat hij zich kan specialiseren en vervol- gens de vruchten van zijn ar- beid kan uitwisselen: “[Dat] is voor culturele evolutie wat seks is voor biologische evolutie.” Handel in goederen, diensten en daarmee van ideeën was de vonk die innovatie in beweging zette. Ridley laat dat aan de



hand van tal van voorbeelden zien. Zo maakt hij aannemelijk dat door de productie van kunstmest, de uitvinding van de verbrandingsmotor en de ontwikkeling van betere rassen de landbouw tegenwoordig met minder land, méér mensen kan voeden. Minder overtuigend is hij over het energieprobleem. Het broeikas effect deert hem niet, hij ziet alleen maar voorde- len van een opwarmende aarde. Ook de tanende olie- en gas- voorraden houden hem niet wakker. Geholpen door een be- lasting op CO₂ zullen we onszelf minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen door nieu- we technologieën te ontwikke-

len om in de groeiende energie- behoefte te voorzien. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat? Ridley is een onverbeterlijke op- timist én aanhanger van de vrije markt: te grote staatsmacht leidt tot stagnatie en zelfge- noegzaamheid. Wat hij vergeet is dat de huidige financiële cri- sis enigszins is afgewend door- dat staten omvallende banken en verzekeringsmaatschappijen ondersteunen. Ridley zou dat als geen ander moeten weten: hij was lid van de raad van be- stuur van Northern Rock, de eerste bank in Engeland die in moeilijkheden kwam. **Rob van den Berg**