

m/v van de week

# Francis Fukuyama



## Wie is de m/v van deze week?

Yoshihiro Francis Fukuyama (1952), Amerikaan, filosoof, schrijver.

## Want?

Hij houdt op 14 september de Frederik van Eeden-lezing op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden.

## Sorry, welke school?

De school van psychiater en schrijver Frederik van Eeden, opgericht begin 1900 in de bossen op de Leusderheide. De school is minder bekend dan zijn andere grote project, de kolonie Walden in Bussum.

## Die kolonie was toch niet zo'n succes?

Het idee was dat de Waldengrond van iedereen was en dat eenieder zou werken naar zijn kracht en nemen naar behoefte. Van Eeden hoopte het kapitalisme uit te hollen en daar een nieuw communistisch verband voor in de plaats te stellen. Maar er kwam ruzie.

## Over geld en grond?

Inderdaad.

## En de school...

De school is wat het moest zijn: een

centrum ter verdieping van levens- en wereldbeschouwing.

## En daarom komt Fukuyama?

Precies.

## Is hij communist dan?

Nee! Zijn essay *The end of history* uit 1989 (als boek later in twintig talen vertaald) is een liefdesverklaring aan de westerse liberale democratie.

Nee,  
een communist is  
Fukuyama niet

Fukuyama vindt dat met het einde van de Koude Oorlog de mensheid aan het einde is gekomen van zijn ideologische evolutie. De democratie van de vrije markt is de ultieme vorm om een land te besturen.

## O ja?

Minder dwang van bovenaf, meer vrijheid én verantwoordelijkheid voor individuen. Zo bestuur je een land het beste, maar ook een bedrijf of gezin. Zegt hij.

## En dat durft hij in 2010 nog steeds te beweren?

Hij ziet natuurlijk ook wel dat een land als China de westerse economieën links (of rechts) inhaalt...

## En China is niet speciaal democratisch...

Toch gelooft Fukuyama niet in autoritaire, hiërarchische top-down ingerichte organisaties. Van hem mogen we de democratie niet te grabbel gooien ten faveure van de economie.

## En dus?

Zal hij ons dinsdag tussen half één en half vijf de les lezen. Voor 120 euro, inclusief lunch en high tea.

**Rinskje Koelewijn**