

**D**e Biografieprijs 2012 is al vergeben en ook voor de Libris Geschiedenisprijs is het dit jaar te laat, maar er is al

een kanshebber

voor volgende keren: ***President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck*** door **Edwina Hagen** (Balans, 357 blz. € 29,95). Eerdere biografen van deze staatsman (1761-1825) toonden weinig belangstelling voor bijvoorbeeld zijn huwelijkleven, maar dit is een integrale biografie vol persoonlijke details. De beroemde patriot vormde een nauw samenwerkend koppel met zijn vrouw Catharina Nahuys, zijn 'altoos getrouwe secretaris', door tijdgenoten verguisd als een overambitieuze ijdelruit. Van 1805 tot 1810 was Schimmelpenninck staatshoofd van het Bataafse Gemeenebest, bekleed met de uitvoerende macht, maar de titel 'president' heeft Napoleon hem niet gegund. Hoe graag hij ook president wilde zij net als Washington, zijn ambt was 'raadpensionaris', een verwijzing naar het verleden van de republiek. Hagen noemt hem spijtig 'Bijna President'. Zij toont aan dat Schimmelpenninck allesbehalve een platte imitatie-Napoleon is geweest. Hij was een belangrijke, zo niet dé sleutelfiguur in de ontstaansgeschiedenis van onze democratische rechtsstaat.

