

# Voor Europa dreigt de vergeetput

Door een onzer redacteurs  
ROTTERDAM. Europese politici weten heel goed wat hun te doen staat, zeggen de liberale Euro-parlementariër Guy Verhofstadt en zijn collega Daniel Cohn-Bendit, van de Groenen. Maar ze durven het niet omdat ze vrezen dan niet meer te worden herkozen. Woede daarover bracht de twee samen en leidde tot hun pleidooi voor méér Europa.

Niet Europa is het probleem maar de Europese regeringen, betogen de twee in hun pamflet *Voor Europa!*, dat ze gisteren in Brussel presenteerden. Het is nu al in zes talen beschikbaar, dat moeten er uiteindelijk 23 worden.

Burgers moeten begrijpen, zo schrijven ze, dat hun soevereiniteit alleen is gegarandeerd binnen een federaal Europa, met een centraal bestuur, een gezamenlijk leger en een Europees paspoort. De reden is dat de lidstaten te klein zijn om het in hun eentje op te nemen tegen China of de VS, of om zich staande te



houden tegenover opkomende machten als India en Brazilië.

Gezamenlijk kunnen de Europese lidstaten dat wel. Maar niet

zolang ze worden geleid door de Europese Raad van regeringsleiders, die zowel uitvoerende als wetgevende macht is. Daarom zal er een échte Europese regering moeten komen. Die zal worden gecontroleerd door twee parlementen: één met leden die direct zijn gekozen en één met vertegenwoordigers uit de nationale politiek die het belang van de lidstaten in de gaten kunnen houden.

Volgens de auteurs is er geen alternatief. „Ofwel we kiezen resoluut voor een federaal Europa, de Verenigde Staten van Europa, ofwel vallen we met zijn allen terug in onze nationale vergeetputten.”

Verhofstadt en Cohn-Bendit hebben het boekje op persoonlijke titel geschreven. Zeker binnen de liberale fractie in het Europees parlement, waar ook de VVD toe behoort, wordt niet erg pro-Europees gedacht. De Groenen willen wel een ander Europa, maar zij zijn sceptisch, uit angst voor te veel neoliberalisme.