

# De Oranjes moeten het leuk houden

door Aart Kliest

**APELDOORN** - Deze week deed premier Kok, in het kielzog gevolgd door VVD leider Dijkstal een oproep om 'het wel een beetje leuk te houden' rond het huwelijk van Prins Willem Alexander en Máxima Zorreguieta. Het is zeer de vraag of leuk wel het juiste woord is in relatie tot de nabestaanden van de Argentijnse junta en iedereen die hecht aan democratie en mensenrechten.

'Leuk' lijkt vooral één van de drijfveren van de Oranjes, of het nu gaat om prins Bernhard die tijdens de oorlog vooral de bloemetjes buiten zette in Londen toen ons land in brand stond, Willem Alexander wiens grootste genoegen bestaat uit het afknallen van vetgemeste zwijntjes en het opbrengen van begrip voor een destijds leidend lid van de Argentijnse junta of koningin Beatrix die haar ski-uitje niet liet blokkeren door een Europese boycot tegen het Oostenrijk van Jörg Haider. Wie het 'leuk' van de Oranjes op een rij zet, ontdekt een patroon dat de instemming van vaderlandslievende Nederlanders niet kan verdienen.

Laat ik voorop stellen dat wij als verzetsstrijders altijd met overtuiging gestreden hebben voor God, Nederland en Oranje, een ogenschijnlijke drie-eenheid waarvan God het inmiddels het moeilijkst heeft gekregen maar waarvan de Oranjes van de weeromstuit vaster in het zadel lijken te zijn geraakt dan ooit. Het volk wel een sprookje op z'n tijd, en dat moet hoe dan ook goed aflopen. Zelfs wanneer de ingrediënten niet deugen, smullen we er volop van. Toch merk ik als 82-jarige oud-verzetsstrijder dat naast alle euforie ook bij steeds meer mensen de ogen geopend worden, zoals bij mijzelf onlangs ook het geval was. Het is onbestaanbaar dat een land

dat een traditie heeft in de strijd tegen nazisme en fascisme, blind achter een koningshuus aanhoudt dat zich vooral bezig lijkt te houden met het omgekeerde. Veel oud-verzetsstrijders zijn oud, maar het is nog niet te laat om opnieuw in verzet te komen. Ditmaal tegen een koningshuus dat een traditie heeft van connecties met het nazisme en fascistoides regimes en vertegenwoordigers daarvan. We kunnen en mogen dat niet langer met de mantel der liefde bedekken.

## DAAD

Nederlanders, in het bijzonder oud-verzetsstrijders, die hechten aan democratie en mensenrechten zullen een daad moeten stellen en het huwelijk van onze kroonprins mijden en zich teweer moeten stellen tegen diens troonbestijging. Een kroonprins met zo weinig historisch besef dat hij meent zich te kunnen liëren aan een nest dat bevuild is met onderdrukking en marteling, en wetenschappelijk onderzoek daarnaar afdoet als 'een mening' kan onmogelijk ons staatshoofd worden. Zoals het ondenkbaar zou zijn dat onze kroonprins zou trouwen met een meisje (hoe lief en onschuldig ook) dat Rost van Tonningen zou heten of Mussert, zo is het ook ondenkbaar dat hij als kroonprins - in het huwelijk zou kunnen treden met een meisje dat afkomstig is uit een nest met warmte voor het Videla-regime. Ik gun de jongelui hun geluk zeer, maar een dergelijke verbinding tussen het Huis van Oranje en de Zorreguieta's met een pater familias die minister was onder de junta is ondenkbaar en zou moeten leiden tot traansafstand.

## OGEN GEOPEND

Bij mij als oud-verzetsstrijder en bij meer van mijn verzetsmakers hebben de gebeurtenissen van de afgelopen tijd rond de fa-



Willem-Alexander en Máxima tijdens het interview met Paul Witteman en Maartje van Weegen. (Foto Goos van der Veen)

milie Zorreguieta, pater Rafael Braun, en de miskenning van de slachtoffers van het Videla-regime met terugwerkende kracht de ogen geopend voor de verkeerde connecties die ons Koninklijk huis reeds decennia lang onderhoudt. Te denken valt daarbij aan het gelukstelegram dat Koningin Wilhelmina in '38 zond aan Adolf Hitler toen die ontsnapte aan een aanslag, het Horst Wessellied dat ten gehore werd gebracht tijdens het huwelijk van ex-SS-er Bernhard (gediend onder Wunderlich) en Juliana terwijl bruijloftsgasten de Hitlergroet brachten, het in de steek laten van volk en vaderland zodra de oorlog uitbrak, het voortzetten van de bedenkelijke huwelijks traditie door Beatrix in contact te brengen met Claus von Ams-

berg die door zijn ouders vanuit Afrika naar Duitsland gezonden werd om gevormd te worden in de Hitlerjugend, de Argentinië-connectie van Bernhard die mede ten grondslag ligt aan de belangstelling voor dat land en de partnerkeuze van Willem-Alexander, de connecties van Willem-Alexander met Samaranich als oud-boezemvriend van Franco, en het door Beatrix breken van de Europese boycot tegen Oostenrijk toen Haider daar aan de macht kwam. Dat alles kan niet langer als een ongelukkig toeval gezien worden, er is een patroon in het gedrag van de Oranjes en dat patroon zal op enig moment moeten leiden tot abdicatie.

Ik vind het zeer bedenkelijk dat alle bezwaren tegen de fascistische

historie en connecties onder een Oranje mantel van vaderlandsliefde bedekt worden, door regering, pers en veel leden van het voormalig verzet. Laten we het leuk houden? Laat me niet lachen!

## DRUPEL

De connecties en keuzes van de Oranjes maken keer op keer duidelijk waar de Oranjes staan op het gebied van mensenrechten en democratie. De recente gebeurtenissen, met name de uitlatingen van de Prins en diens aanstaande bruid in het tv-interview met Witteman, waren voor mij als oud verzetsstrijder en enkele van mijn verzetsvrienden de druppel die de emmer deed overlopen. Wij gaan de strijd om democratie en mensenrechten opnieuw aan en re-

pen op het huwelijk te boycoten. Niet als privé-aangelegenheid, maar als staatsprookje waar de burgers van Nederland voor bijna 7.000.000 euro aan deelhouder in zijn, terwijl er nog geen euro af kon van onze regering voor het alternatief huwelijgsgegeschenk om de waarheid in Argentinië boven water te krijgen voor de nog altijd duizenden treurende moeders en grootmoeders die leven in de martelende onzekerheid over het lot van hun verdwenen (klein)kind. Van de Oranjes en de Zorreguieta's hoeven de dwaze moeders en andere hulpbehoevende Argentijnen weinig te verwachten. En dat is de reden waarom Willem-Alexander niet langer geschikt geacht moet worden de troon te bestijgen. De ernstige misstanden onder de junta worden afgedaan als 'een mening' en tijdens de dramatische monetair crisis van dit moment, bestond Máxima het om naar haar vaderland te vliegen en daar als big-spender-zonder-enige-compassie in luxewinkels te tonen hoe weinig ze opeeft met haar landgenoten die nauwelijks voedsel kunnen kopen onder de huidige omstandigheden.

Veel oud-verzetsstrijders zullen moeite hebben deze vergaande stap te zetten of daarvoor uit te komen, en toch ligt vooral bij leden van de toenmalige ondergrondse een kans om de jongere generatie duidelijk te maken dat ons staatshoofd en haar familie niet waardig zijn deel uit te maken van de regering van ons land gelet op hun traditie van verkeerde keuzen. Het Platform Andere Mening zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.

Aart Kliest (82) is voorzitter van het Platform *Andere Mening* en oud-voorzitter landelijke contactgroep verzetspensioeneerden '40-'45.